



DANSKE FORSVARSBRØDRE
BORNHOLM



BRODERSTUENS HISTORIE

af Sven-Erik Sørensen, januar 2015.

Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm har til huse i en gråmalet barak ved Zahrtmannssøens bred, på adressen Bellmansvej 24 i Rønne,

Foreningens lokaler, kaldet "broderstuen" er beliggende i en træbarak der oprindeligt husede de arbejdere der kom til Bornholm i forbindelse med genopbygningen efter de russiske bombardementer i 1945.

Barakkerne, 13 i alt som blev kaldt "Skovhytter", var tegnet af professor Kaj Fisker, som bl.a. også har tegnet jernbanestationerne på Gudhjembanen, var oprindeligt beregnet til opførelse i arbejdslejre i slutningen af 2. verdenskrig.

De 10 af barakkerne blev opført som "husvildebarakker" efter bombardementerne og oprindeligt lå barakkerne i Rønne placeret på Landemærket, på samme areal hvor Rønne rådhus siden er opført.



FOTO: Fra Jens Buus Jensens samling og Rønne Byarkivs hjemmeside



FOTO: Svend Parksø 1945, tilhører Niels Chr. Bohn Pihl. Rønne Byarkivs hjemmeside

De sidste tre barakker blev opført på Curtsvej og også her benyttet som husvildebarakker hvor hver barak husede tre familier. Disse barakker var beboet indtil 1972, hvor de blev revet ned i forbindelse med bygning af plejehjemmet "Lunden".

Tilbage på Landemærket blev der, udover de husvilde, også indkvarteret de første danske soldater der kom til Bornholm i 1946. Soldaterne flyttede dog hurtigt ud i "kantonnement" hos private, indtil Almegårdslejren blev opført.



FOTO: Elmer Hansen fra Jens Buus Jensens samling og Rønne Byarkivs hjemmeside

Barakkerne blev fortsat brugt til husvilde og i 1952 boede der op til 4 familier i hver. Behovet for barakkerne blev heldigvis mindre og mindre og efter Rønne kommunes bestemmelse blev de revet ned i 1964, hvorefter grunden en tid blev brugt som cirkusplads.

I 1965 blev barakken, der i dag er ejet af Bornholms regionskommune, flyttet til Bellmansvej, hvor den i årene 1965 – 1985 blev brugt af Civilforsvaret, hvor de ansatte ved Civilforsvarskasernen i Allinge, underviste de frivillige i Rønne kommunes beredskab.

Beviset herpå, kan stadig ses over indgangsdøren fra køkkenet til selve broderstuen, idet der her fortsat står: STABSSTUE.

Da grunden ved Zahrtmannssøen samtidig blev benyttet som Rønne kommunes lagerplads, blev barakken i tidsrummet 1985 – 1995 brugt som lagerbygning, hvorefter den stod tom indtil 1997, hvor den daværende Rønne kommune udlejede barakken til modelbyggerklubben "Flyvefisken".

I 2001 flyttede forsvarsbrødrene ind hos modelbyggerne, efter man var blevet sagt op fra "Laboratorie-bygningen" der ligger ved Kastelstårnet på Galløkken.

At barakken tidligere har været brugt til indkvartering af de første danske soldater i 1946 blev bevist i 2013, da man i forbindelse med udvendig renovering fandt en vinduesliste hvor der med blyant var skrevet: menig JØRN REITMANN, så vi formoder, at listen har været faldet af, hvorefter han har skrevet sit navn og sat den på plads igen.

Se flere billeder og læs mere på Rønne byarkivs hjemmeside:

www.roennebyarkiv.dk